

Andor de Rooy

Vierkante meter moed

De missing link in leiderschap

Ons dagelijks taalgebruik is doorspekt met het woord 'moed': aanmoedigen, ontmoedigen, bemoedigen, moed die in schoenen zakt, moedeloos zijn, moed inspreken. Iemand met moed neemt verantwoordelijkheid en pakt de beste – en vaak moeilijkste – weg, laat zich niet leiden door pijn en angst. Hij durft de realiteit onder ogen te zien, gaat de confrontatie aan en staat voor zijn standpunt. Moed maakt dat een leider doet wat noodzakelijk is, wat moet. Moed doet een leider opstaan terwijl anderen blijven zitten.

Kortom: moed maakt het verschil. Vreemd dus dat deze onmisbare eigenschap in managementliteratuur zo weinig aandacht krijgt: het is duidelijk de missing link in leiderschap. *Vierkante meter moed* is het eerste Nederlandse boek dat leiders handvatten reikt om meer moed te tonen. Elke manager zal zichzelf als moedig zien, maar de realiteit is dat laf en roekeloos leiderschap te vaak bepalen hoe de zaken lopen. Winston Churchill concludeerde: 'Moed maakt alle andere eigenschappen mogelijk.' En dat geldt het meest in leiderschap. *Vierkante meter moed* is daarom hét managementboek van 2014, het jaar waarin leiders de moed vatten. •



Maria van Rooijen

Andor de Rooy is van oorsprong organisatiepsycholoog en sinds 1994 sparringpartner van leiders en managementteams. Na twintig jaar managementadvies maakt hij de balans op en is zijn conclusie dat moed in alle leiderschapsvraagstukken een doorslaggevende rol speelt.

'Moed maakt alle andere eigenschappen overbodig! Vooral in leiderschap.'

– WINSTON CHURCHILL

